

11 september 2001. Twee vliegtuigen vliegen het WTC in New York in. In de loop van de dag storten er drie wolkenkrabbers, te weten WTC 1, WTC 2 en WTC 7 in, alsof er een zieke, gruwelijke sloopopdracht wordt uitgevoerd, zonder dat de mensen in de drie WTC gebouwen, waaronder WTC 7, daarvan op de hoogte zijn gesteld.

In Washington DC gaat die dag een net gerenoveerde vleugel van het Pentagon de lucht in. Bij Shanksville, Pennsylvania, stort United 93 neer.

We herinneren ons allemaal de beelden.

Bijna 3000 onschuldige mensen komen die dag om het leven. Linkse mensen, rechtse mensen, progressieve mensen, conservatieve mensen, a-politieke mensen, homo-hetero-en bisexuele mensen, atheïstische mensen, christelijke mensen, joodse mensen, islamitische mensen.

Mensen zoals jullie, zoals ik. Live op tv. Een horror reality show. Ik ga, zoals sommigen misschien verwachten, hier niet praten over, wat men noemt, complottheorieën. Dat laat ik liever aan de voormalige leden van de 9/11 onderzoekscommissie over. Leest u vooral op Washingtons Blog wat zij vonden van de leugens en verdraaiingen die ze moesten aanhoren tijdens hun werk.

Maar ik hoef u niet te vertellen dat in het wereldje van het grote geld, geopolitiek, economische macht en politieke lobby's, mensenlevens niet zelden collateral damage zijn. Ingecalculeerd en wel. Zolang de agenda maar gevolgd kan worden.

De leugens van BP rond de voortdurende olieramp in de Golf van Mexico laten dit psychopatische gedrag ook nú nog duidelijk zien. Trek zelf u conclusies, ik ga u vandaag niet met de mijne lastigvallen op dat vlak.

Wat volgde op 9/11 is bekend: wraak zou het antwoord zijn. Al Qaeda-leider Osama Bin Laden was het brein achter de aanslagen, zo typte en praatte het wereldwijde journaal het officiële persbericht na. Afghanistan moest plat, en Irak in één moeite door, want Saddam Hoessein, letterlijk een oude brother in arms van Donald Rumsfeld, had een vage kennis en die had wel eens met de kok van Osama Bin Laden een biljartje gelegd in een Midden-Europese kroeg, of iets in die geest.

Met als gevolg dat binnen drie kwartier er wel eens een hypermoderne gifgas-raket in elke willekeurige Europese stad kon neervallen. Enfin, Dr. David Kelly had ons er vast het fijne over kunnen vertellen, maar die werd, zoals hij zelf al eens had voorspeld, dood gevonden in het bos. Of we de geschiedschrijving in plaats daarvan aan Blair, Bush of Balkenende moeten overlaten waag ik te betwijfelen.

Het *kuch* hypermoderne hoofdkwartier van Osama Bin Laden, die "ons" overigens ooit nog in Kosovo heeft geholpen tijdens de humanitaire NATO-oorlog op de Balkan, welnu dat wonder van high-tech-architectuur in Tora Bora moest uitgerookt worden. En zo geschiedde. De Taliban en de organisatie die bekend staat als Al Qaeda, werd een gevoelige klap toegebracht.

9/11 was de aanleiding voor een lange, lange oorlog. The war on terror. Militair, in Irak, Afghanistan, in Pakistan, maar ook politiek. In de landen die Irak en Afghanistan gingen bevrijden. De coalition of the willing, zo u wilt.

Bevrijding. Vrijheid. Patriot Act 1 en 2. Marteling om bekentenissen af te dwingen. Grondrechten

en mensenrechten blindelings opzij geschoven. Big Brother en freedom fries als norm. Voor de Vrijheid. Iraqi Freedom. Enduring Freedom. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Partij voor de Vrijheid.

11 september 2010. In Nederland kregen we de afgelopen jaren te maken met de moorden op Fortuyn, Seveke, en Van Gogh. Dat deed de stemming tussen verschillende bevolkingsgroepen geen goed. Maar de neoconservatieve stroming rook zijn kans in Nederland. Daarover zo meer.

In Irak zijn, sinds het land werd aangevallen, meer dan 1 miljoen mensen omgekomen. Irak, waar de landbouw door middel van Bremer Order 81 zo'n beetje het bezit is geworden van Monsanto, is ondertussen officieel verlaten door Amerikaanse gevechtstroepen, maar ondertussen krijgen huurlingen daar een grotere rol. U herinnert zich Blackwater/Xe wel? Dit soort types mag daar nu, ongehinderd door oorlogsrecht, buitenlandse corporate belangen, pardon, het Iraakse volk, beveiligen, samen met Iraakse elitetroepen onder Amerikaans bevel. Mission accomplished.

In Afghanistan vallen met grote regelmaat burgerdoden tijdens de "bevrijdingsoorlog" tegen de Taliban. Ook wel bekend als wederopbouwmissie. Ondertussen spint juist de Taliban garen bij de voortgaande bezetting van het land.

Ik haal, met dank aan John Pilger, Dave Kilcullen aan, adviseur inzake Amerikaanse Counter Intelligence Network -strategieën (oftewel COIN) : Minder dan 10% van wat wij als Taliban-aanhangers zien, zijn daadwerkelijk ideologisch met hen, of met "Al Qaeda", verwant. De meesten vechten mee vanwege eigen agenda's.

In Pakistan vallen met grote regelmaat burgerdoden, waaronder kinderen, door Amerikaanse aanvallen met onbemande vliegtuigen.

In het zo goed als van de buitenwereld afgesloten Gaza worden met grote regelmaat huizen gebombardeerd met hypermoderne F16s, zogezegd als "verginging" voor amateuristische raketaanvallen. Over proportionaliteit gesproken.

En wie het lef heeft om per schip hulpgoederen te brengen, kan, zoals een 19-jarige Amerikaanse jongen, genaamd Furkan Dogan, heeft ervaren, kogels van achteren verwachten. Afgevuurd door militairen van onze "enige democratische, beschaafde bondgenoot" in het Midden Oosten, tijdens hun laffe aanslag op de flotilla met hulpgoederen..

Deze zelfde bondgenoot, Israël, kent een lobby die ter plekke, én in de VS en Europa, pleiten voor nóg een oorlog. Namelijk die tegen Iran, het land dat er in geslaagd is om uranium tot 20% op te werken. Precies goed voor de medische isotopen, waarvan allang bekend is dat het land er een gebrek aan heeft. Dat heb ik niet van mezelf, maar uit de NRC, overigens.

Weinig mensen zullen blij zijn met het Iraanse regime, en hoe zij met mensenrechten omgaan. Maar zij die onderdrukt worden zullen niet geholpen zijn met bommen in plaats van stenen op hun hoofden.

Toch is dit waar ook het enige PVV-lid Geert Wilders voor pleitte. Het ene moment staat hij nog braaf naast Harry van Bommel een fakkelwake te houden voor de in Iran gearresteerde meneer Al Mansouri, het volgende moment wil ie er een trits bommen op gooien. Snapt u het nog?

Het zal u niet verbazen dat Wilders, die nu met zijn doorgeslagen Amerikaanse vrienden de nabestaanden van 9/11, alsmede alle moslims in de hele wereld aan het schofferen is op Ground Zero, zelf aangaf verliefd te zijn op Israël, kopjes thee drinkt met de Mossad en geliefd is bij het

extremrechtse politieke smaldeel aldaar. Zoals ook zijn wortels in, en banden met neoconservatieve denktanks in Nederland en de VS geen verrassing kunnen zijn. Dit zijn de figuren die een New Pearl Harbour nodig achtten om hun neokoloniale oorlogsagenda uit te kunnen voeren. Ze waren aan de macht tijdens Bush, en winnen ook onder Obama aan invloed. En nu dus ook in ons land.

De war on terror, weet u nog? Deze wereldwijde war on terror is samengegaan met de wereldwijde war on privacy.

Had u tien jaar geleden geloofd dat u, als inwoner van een beschaafd en vrij land, ooit vrijwillig uw vingerafdrukken voor een paspoort zou afgeven in het stadhuis? Vrijwillig met uw kinderen langs naaktscanners op Schiphol zou wandelen? Uw bankrekening zou laten bespioneren door Amerikaanse "veiligheidsdiensten?" Het aanvaardbaar te vinden dat je nergens meer in de openbare ruimte kan lopen zonder een camera op je te hebben gericht?

Ik kan u vertellen: ik niet. En terwijl Geert "knieshot" Wilders van harte instemt met dit soort bizarre, Orwelliaanse maatregelen, en samen met andere grote partijen, nog verder dan Europa eiste, ging inzake de opslag van vingerafdrukken, moeten wij bang zijn voor hoofddoekjes. Tuurlijk.

Nou ligt het niet in mijn aard om dhr. Wilders als een nieuwe Hitler presenteren. Maar toen daar in Duitsland de Rijksdag de fik in ging, kwam dat Adolf erg goed uit. Maatschappelijk werden mensen als groep weggezet en vervolgd vanwege hun afkomst. Verder werd het afgeven van vingerafdrukken verplicht. Het was een tijd van zware economische crisis. De shock doctrine kent een lange geschiedenis. Toen Gandhi geweldloos opkwam tegen het Britse kolonialisme, werden hindoes en moslims vakkundig tegen elkaar uitgespeeld. Met twee instabiele kernmachten als gevolg.

Is een Godwin nog wel een Godwin wanneer het waarheid bevat?

Terwijl in grote delen van de Westerse wereld overheden, multinationals en banken, zoals het goede drugsdealers betaamt, het volk verslaafd hebben gemaakt aan het leven en consumeren op krediet, met niet reëel bestaand geld, gaat meneer Wilders zich druk maken om een ongevaarlijk interreligieus buurthuis in New York, waarin onder andere een gebedsruimte voor moslims komt. Vergeet voor het gemak even dat in het WTC ook een gebedsruimte was. Meneer Wilders heeft geen tijd voor de Haagse gemeenteraad, maar vindt wel tijd om zich te bemoeien met de lokale politiek in New York. Dit doet hij overigens op uitnodiging van een clubje waarvan oprichter John Joseph Jay ronduit opriep tot moord op "your liberal relatives" en "all muslims."

Vertel me wie je vrienden zijn Geert, en ik vertel je wie je bent.

En, terwijl we straks door Bruin 1 beroofd worden van onze AOW, u weet wel, dat PVV-breekpunt, als onderdeel van 18 miljard euro aan bezuinigingen op precies de verkeerde posten, worden wij geacht bang te zijn voor elkaar, vanwege afkomst en religie. Terwijl VVD's bankenredder Gerrit Zalm ons namens ABN Fortis een poot van 30 miljard euro uitdraaide, moeten wij ons druk maken over een schimmige geheime dienst met de naam Al Qaeda. Over wie het nieuws overigens steevast van één mevrouw afkomstig is, genaamd Rita Katz, van het SITE Institute.

De clash of civilizations. De natte droom van neocons. Een uitkomst voor de neoliberalen. Van IMF tot IDF staat men te juichen. Want zolang we elkaar bevechten staan we niet voor elkaars rechten, in Nederland en elders.

Het doet me denken aan het adagium "Hou jij ze arm, dan hou ik ze dom." Waarbij u zelf de rollen van dominee en fabrieksdirecteur aan Rutte en Wilders mag toekennen. Voor de zoveelste keer in de geschiedenis worden afkomst en religie als wapen om te verdelen en heersen gebruikt door de elite. En ja, die elite, daar maakt Geert Wilders overduidelijk deel van uit.

Vrienden en vriendinnen, ik ben hier niet om een gewelddadige opstand te promoten. Oog om oog maakt iedereen blind. Maar de sfeer van redeloze onderlinge haat ontnemt ons het zicht op de werkelijke strijd: die om het behoud van solidariteit en menselijkheid. Vraag het de Grieken, IJslanders, de Fransen, de Spanjaarden, de Engelsen die deze week en het afgelopen jaar met honderdduizenden voor elkaar opkwamen, om o.a. hun pensioenen te beschermen. De Fransen weten dat de schandalige uitzetting van groepen Roma een afleiding is van het wanbeleid van de Sarkozy regering. Zij snappen hoe het werkelijk zit. Zij snappen dat we allemaal bestolen worden om de bubbel niet te laten knappen.

Maar het belangrijkste is: willen we als mensheid met elkaar verder kunnen, dan zullen we ons moeten ontdoen van de mechanismen die angstzaaij, haatzaaij en oorlogshitserij ten gunste van het nog springlevende militair industrieel complex, van nature voortbrengen.

Dat kan alleen door ons niet op te stellen als slachtoffers. Het gaat niet alleen om beledigingen, om geld, om geloofsvrijheid, om mensenrechten, om meningsvrijheid, kapitalisme, socialisme, doorgeslagen consumptisme of om welvaart. We zullen over het bekrompen gedachtengoed en wereldbeeld van Wilders, maar ook van mensen als Milton Friedman, John Joseph Lay, Pamela Geller, en Terry Jones heen moeten groeien.

We zullen ons moeten afvragen wat werkelijk van waarde is, in een tijdperk waarin plat leedvermaak en creditcardconsumptisme als toppunt van vrijheid worden gepresenteerd, tegenover een onder invloed van westerse geopolitieke intriges ontstane extreme variant van een wereldreligie, waar vele moslims zich niet in herkennen. Dit terwijl ze wél geacht worden zich collectief te verantwoorden voor een doorgeslagen figuur bij Pauw en Witteman.

Wiens gedachtengoed in mijn ogen niet minder af te wijzen is dan de wereldwijde tsunami van xenofobie.

Welnu.

Wat is de waarde van menselijkheid, solidariteit en liefde, als alternatief voor een opgedrongen leven in angst en haat.

Mensen, het gaat hier om niets minder dan het terugwinnen van onze ziel.

Ongeacht welk kabinet er straks zit.

Verandering komt alleen als we ons niet als slachtoffers opstellen, maar als veranderaars. Vandaag, 11 september 2010, is het moment om daarmee te beginnen.